

Stichting M.M. Delacroix dankt TRIP-TRAP

In 2012 organiseerde Trip-Trap voor de zesde keer haar wandeling, in Hakendover, ten voordele van de Stichting M.M. Delacroix. Het blijft telkens weer iets speciaal om te zien hoeveel mensen er komen wandelen ten voordele van diegenen in het instituut opgevangen en verpleegd worden. Het is ook ontroerend om te zien dat deze wandeling meer succes heeft dan de meeste andere door-de-weekse wandelingen.

Regelmatig worden de medewerkers van Trip-Trap uitgenodigd door de directie van de instelling om te tonen wat er met de opbrengst van de wandeling gekocht is. Want het is zo dat de opbrengst altijd bestemd is voor de bewoners. Zo staat er in de instelling al een schommel, een loopband, een kikkertafel, een go-cart, een Wii, allemaal gekocht met de opbrengst van onze wandelingen.

Op vrijdag 23 november konden we zien wat er gekocht werd met de opbrengst van onze laatste twee wandelingen.



Twee therapeuten hadden zich vrij gemaakt om uitleg te geven bij ogenschijnlijk gewone kleine speelgoedjes. Ze legden ons uit hoe ze, dank zij die eenvoudige maar dure dingen, de kinderen kunnen stimuleren om hun handen en armen te gebruiken. Verder waren er CD's om de kinderen te leren luisteren. Enkele elektrische toestellen worden gebruikt om te masseren op verschillende manieren. Sommige Trip-Trappers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om die toestellen te testen. Er was ook een groot schommelbed. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was kreeg woning 8 (de woning van Leen!) een computer. Uiterlijk een gewone computer maar die wordt ook weer gebruikt om de gasten te stimuleren om bepaalde bewegingen te doen. Als beloning voor hun inspanning kunnen de kinderen dan een tijdje naar een liedje luisteren of naar een filmpje kijken.

Voor ons lijken al die dingen zo vanzelfsprekend maar de therapeuten en opvoeders verzekerden ons dat al die toestellen bijzonder nuttig zijn en dat de kinderen er enorm deugd aan hebben.

Als je merkt hoeveel vreugde de toestellen, die gekocht zijn met de opbrengst van een wandeldag, teweeg brengen dan kan je niet anders dat volgend jaar op 3 april 's morgens vroeg opstaan en blij gezind naar Hakendover vertrekken. Blij dat je met een dagje werken of wandelen zoveel mensen: begeleiders, therapeuten, directie, maar vooral vele minder bedeeden een klein beetje vreugde en geluk kunt geven.